

Berg, M.vd

De drie Vogels

Prentenboek met aquarellen in pastel, over het leven van een vogelgezin, waarvan het moederdier door ziekte sterft.
Achterin het verhaal van Frank 4 jaar die na de dood van zijn moeder, samen met zijn vader verder moet gaan.

2010	Bos, Tamara & Haeringen van, A.	Papa, hoor je me?	Jeugd	Verlies ouder(s)	(> 8 jr). Het Verlies vader wordt vanuit het kind benaderd.
2014	Bruna, Dick	Lieve Oma Pluis	Jeugd	Verlies oma	(> 2 jr). Een moeilijk thema dat op lichtvoetige en directe wijze beschreven is en aansluit bij de kinderlijke belevingswereld
2012	Delfos, Martine	Dood is niet gewoon (met voorwoord van Fiddelaers Jaspers)	Jeugd	Troost	(> 4 jr). Dit boek biedt kinderen die een ouder verloren hebben, herkenning en troost. Een uitstekend boek voor kinderen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dood.
2011	Dooijewaard, Christianne van	Het egeltje onder de oude boom	Jeugd	Naderende dood	(Vanaf 4 jr). Het ziek zijn en sterven van een jong egeltje kan als aanleiding gebruikt worden om te praten over en begrip te krijgen van het sterven van een jong kind.
2016	Dumon Tak, Bibi, Annemarie van Haeringen	Siens hemel	Jeugd	Rouw algemeen	(> 5 jr.) Sien de hond gaat dood. Licht boek over een zwaar thema – met een Sien op de omslag die je hart steelt en troost tegelijk.
2017	Essen, Ineke van	Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk. Als je vader of moeder is doodgegaan	Rouw	Verlies ouder	Een belangrijk boek over rouwverwerking voor en door kinderen. Schrijfster Ineke van Essen heeft dertig kinderen van verschillende leeftijden geïnterviewd
2005	Fiddelaers-Jaspers	Waar ben je nu, zie je me nog	Jeugd	Rouw algemeen	In dit boek staan verhalen en gedichten over afscheid. Ze kunnen worden gebruikt bij afscheidsdiensten, in de klas of om thuis voor te lezen
2005	Fiddelaers-Jaspers	Ben je hier of ben je daar?	Jeugd	Rouw algemeen	Werkboek voor jongeren om hun gevoelens en herinneringen in te schrijven als ze daar behoefte aan hebben.
2016	Fiddelaers-Jaspers, Riet	Ik zal je nooit vergeten	Jeugd	Rouw algemeen	(tot 12 jr). Dit herinneringsboek kan kinderen heelpen bij het verwerken van hun verdriet en om hun herinneringen

					vast te houden.
	Loske, Judith	Duizend kraanvogels			Een oude Japanse legende vertelt dat als je duizend papieren kraanvogels vouwt, je een wens mag doen. Sadako heeft maar een wens en dat....
2012	Nieuwenhuyzen, Martine van	Ik had je nog zoveel willen zeggen	Jeugd	Rouw algemeen	Prentenboek dieren, Op een ingetogen manier nodigt Ik had je nog zoveel willen zeggen kinderen uit om te praten over het ongrijpbare van de dood, om het een beetje grijpbaar te maken.
2012	Nilsson, Ulf & Eriksson, E.	De mooiste begrafenis van de wereld	Jeugd	Rouw algemeen	(4 - 6 jr). Een schitterend kinderboek over de dood, maar vooral over de gave van kinderen om met volle overgave te spelen en te fantaseren
2003	Tellegen, Toon	Hart onder riem	Roman	Rouw algemeen	De dierenverhalen die erin staan bieden op heel bijzondere wijze troost, relativering en een bevrijdende lach
2012	Velthuijs, Max	Kikker en het vogeltje	Jeugd	Verlies algemeen	(4 jr). Soms kan een kinderboek, zoals "Kikker en het vogeltje", een goede aanleiding bieden om over dood gaan met elkaar in gesprek te komen.