

	Abbeele, Claire vanden	Je bent gekomen om te blijven	Rouw	Verlies	Is een geschiedenis van twee gewone mensen die elkaars tederheid en zorg deelden en daardoor in staat waren om tederheid en zorg te zijn
2015	Berg, Marinus van den	Verdriet dat niet verdwijnt	Rouw	Verlies broer/zus	De auteur besteedt veel aandacht aan mensen die op jonge leeftijd of later een broer of zus hebben verloren. Dat is volgens hem een sterk onderschat verlies. Wat betekent het overlijden van een kind voor de omgeving.
2008	Boswijk-Hummel, Riekje	Afscheid nemen	Rouw	Rouw algemeen	Een zeer compleet en overzichtelijk beeld van de emoties waarmee mensen te maken (kunnen) krijgen, wanneer een dierbare naaste overlijdt of als er sprake is van wat voor verlies dan ook.
2008	Boswijk-Hummel, Riekje	Troost vragen, geven of ontvangen	Rouw	Rouw algemeen	Een boek, dat een helder licht werpt op een onderbelicht deel van de menselijke communicatie. Aanbevolen voor iedereen die niet zonder meer voorbij wil gaan aan zijn eigen verdriet of aan dat van zijn naaste
2013	Brink, Jos	Rouw op je dak	Rouw	Troost	Troost voor mensen in rouw voor wie de ondersteuning uit de eigen vertrouwde kring lang niet altijd goed en op het juiste moment aankomt
2000	Fiddelaers-Jaspers	Met mijn ziel onder de arm	Rouw	Rouw algemeen	De thema's liefde, welkom zijn, hechten en afscheid nemen horen samen bij het leven, en de wijze waarop de mens daarmee in aanraking komt en mee omgaat, tekent iemands bestaan.
2012	Keirse, Manu	Stil verdriet	Rouw	Troost	Voor dit luisterboek schreef Keirse een reeks hartverwarmende teksten die troost en hoop bieden als je geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare.
2003	Keirse, Manu	Vingerafdruk van verdriet	Rouw	Troost	Woorden van bemoediging, heel geschikt om te geven aan iemand die net een geliefde heeft verloren.
2014	Keirse, Manu	Helpen bij Verlies en verdriet	Rouw	Rouw algemeen	Deze gids wil doorheen het verdriet perspectieven bieden om opnieuw te leren houden van het leven
2003	Kooy, Jolien en Wouter de Jonge	Leven met zelfdoding. 60 Brieven van nabestaanden	Rouw	Zelfdoding	(algemeen) Biedt inzicht in het leven van iemand na de zelfdoding van een naaste.

2005	Kübler-Ross, Elisabeth	Cirkel van het leven	Rouw	Rouw algemeen	In deze autobiografie komt haar bijzondere leven aan bod en de dood die, schrijft ze, niet bestaat.
2002	Kübler-Ross, Elisabeth	Dood, het laatste stadium van innerlijke groei	Spiritualiteit	Naderende dood	Uitspraken en meningen over de dood
2010	Kübler-Ross, Elisabeth	Lessen voor levenden	Rondom sterven	Naderende dood	Elizabeth Kubler-Ross, de ervaren en vastbesloten psychiater-thanatologe, geeft nog steeds de toon aan en pleit voor gevoelens en ervaringen van de stervende mens.
2014	Maas, Cornald	Verlies	Rouw	Rouw algemeen	Gesprekken met nabestaanden over hun dierbare overledenen
2013	Maes, Johan	Ze zeggen dat het over gaat	Rouw	Rouw algemeen	Dit boek, vol concrete verhalen en praktische tips, leert je hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met je eigen rouwproces. De ideale gids voor het omgaan met verlies en verdriet
2015	Maes, Johan	Gehavend. Notities vooreigen-wijs rouwen	Rouw	Rouw algemeen	Dit boekje geeft in woord en beeld ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Het oordeelt niet maar laat zien hoe we mild en vol mededogen een helende rouwdialoog kunnen aangaan. Uit verlies kan immers ook winst worden
	Maes, Johan	Leven met gemis	Rouw	Rouw algemeen	Leven met gemis, een handboek voor hulpverleners, is een boek dat een grote leemte invult in ons taalgebied op het vlak van rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie. In het eerste deel 'Een nieuwe visie op rouw' worden oude rouwmythes ontsluitend en laat de auteur u kennismaken met een nieuw rouwparadigma. Ten slotte wordt stilgestaan bij de vraag naar de zin of onzin van onze rouwzorg de dag van vandaag.
2017	Samuels, Julia	Rouwwerk	Rouw algemeen	Rouw algemeen	De dood raakt ons allemaal. Maar het taboe erop is groot en rouw wordt vaak fundamenteel verkeerd begrepen. Dit uitzonderlijke en troostrijke boek leert ons leven met, en leren van, een groot verlies
	Weeda, T	Draai niet om de dood heen	Rouw	Verlies algemeen	Frederiek Weeda heeft het boek geschreven dat ze had willen lezen toen haar man steeds zieker werd en doodging. Ze stond er vaak alleen voor. Niet dat vrienden of familie haar jonge gezin

in de steek lieten, maar de meeste professionals wilden de dood niet benoemen, niet meedenken over het sterven. Om goed afscheid te kunnen nemen, moet je horen hoe de dood komt. Persoonlijke verhalen en voor wanneer een dierbare naaste uit het ziekenhuis wordt ontslagen en thuis zal sterven.