

2011	Anbeek, Christa Jong, Ada de	De berg van de ziel	Rouw	Verlies gezin	Hoe vind je een weg nadat alles afgebroken is?
2011	Anbeek, Christa	Overlevingskunst	Rouw	Verlies gezin	Op jonge leeftijd verliest ze haar moeder, haar vader en lievelingsbroer. De beide laatsten door een zelfgekozen dood. Ze doet verslag van het zoeken naar een antwoord op de dood.
	Frankenhuyzen	Jou langzaam loslaten	Rouw	moeder	Het is het eigen verslag van een meisje dat als ze 12 jaar is, hoort dat haar moeder ziek is; haar ouders informeren haar onvolledig over de ernst van de ziekte (kanker); ze willen zo'n jong kind er niet mee belasten. Dat blijkt - achteraf gezien - een onjuiste inschatting. Als Karin 14 jaar is, overlijdt haar moeder terwijl Karin op school zit; ze heeft geen afscheid van haar moeder kunnen nemen. Daarna probeert ze haar vader zo goed mogelijk te troosten en samen met hem het huishouden te doen. Ze vertelt in dit boekje over de reacties in de familie, op school, van vriendinnen. Maar intussen heeft ze grote moeite om te rouwen: ze weet niet hoe ze het verlies van haar moeder moet rijmen met schoolfeestjes, vriendjes en met 'volwassen worden'.
1993	Ghijsen, Jo en Monica Boschman	Er dwars doorheen	Rouw	Verlies partner	Gedachten en gedichten over rouw, alleen staan, oud worden en leren van het leven. Met woorden die je meevoeren, er dwars doorheen.
2005	Glastra van Loon, K.	Ongeneeslijk optimistisch	Random sterven	Naderende dood	Glastra van Loon beschrijft in mooie, korte verhalen openhartig zijn leven als kankerpatiënt.
2008	Grossman, David	Uit de tijd vallen	Roman	Verlies kind	Wie uit de tijd valt leeft alleen nog voort in de herinnering van hen die hem of haar lief hadden.
	Horst, Marijtje van der	De Glimlach in mijn achterhoofd.	Roman	Verlies partner	Het is een omarming, een liefdevolle aanraking die je diep kan ontroeren, terwijl je denkt stel je niet aan er is niets om je door te laten ontroeren. Wat er is, is er altijd al, de luchten, de wolken, de duinen, ze zijn er altijd, waarom ben je nu plots ontroerd?
2006	Horst, Marijtje van der	De dood legt de liefde bloot..	Roman	Verlies partner	Dagboekfragmenten, reflecties, gedichten, en citaten over het stervensproces van haar partner. Met ongeveer zeventig (kleurige) afbeeldingen van schilderijen, foto's, tekeningen
2009	Kuiper, Karin	Je mag me altijd	Rouw	Verlies	Je mag mij altijd bellen is een boek voor lotgenoten én hun

		bellen, 1001 dagen van Rouw		partner	omstanders, die zo kijk kunnen krijgen op wat de nabestaande nodig zou kunnen hebben en wat juist niet helpt.
	Matsier, Nicolaas	Gesloten huis	Rouw	moeder	De moeder is gestorven, haar huis moet leeg... Het zijn vooral de gewone, alledaagse, met betekenis geladen voorwerpen die bij haar zoon de herinneringen op gang brengen. Een boodschappentas, een kookboek of een bril gaan functioneren als grillige gidsen naar een gereformeerde jeugd in de jaren vijftig en naar een kindertijd die bepaald werd door ziekte en dood.
2010	Oosterhuis, Huub	Waar onze doden zijn	Rouw	Rouw algemeen	Het verhaal van telkens een mens door Oosterhuis begeleid in hun sterven.
2013	Rij van, Petra	Gisteren was alles nog goed	Rouw	Verlies partner	Ontroerend én positief verhaal van de jonge vrouw wier man verongelukte tijdens de Volvo Ocean Race
2018	Rijneveld, Marieke Lucas	De avond is ongemak	Roman	Verlies broer	Prachtig geschreven, en de moeite van het lezen zeker waard, vooral wat betreft de impact die het verlies van een broer op de overblijvende gezinsleden kan hebben. Maar somber, dat ook!
2006	Stellweg, Cri	Ik maak je een graf van letters	Rouw	Verlies partner	Het graf van haar man wordt voor haar een plaats van contemplatie, van troost. En ze beseft dat ze door het schrijven van dit boek, haar man een graf van letters heeft gegeven.
2017	Stomp, Maya	Wij weduwen zijn een taai volkje	Rouw	Verlies partner	Rouwen is topsport zonder voorbereiding. Schrijfster laat op lichtvoetige wijze zien hoe zij met vallen en opstaan haar nieuwe leven heeft vormgegeven. Dat biedt perspectief aan alle rouwenden
2015	Voorhorst, Frieda	Doolhof van rouw	Rouw	vader	In Doolhof van de rouw doet Frieda Voorhorst verslag van het proces van rouwverwerking na de dood van haar vader.
2015	Wiel, Henriette aan de	En hij zei , dag meisje	Rouw	partner	Het waargebeurde verhaal over afscheid nemen van je geliefde die heen ging en hoe zij haar leven weer opgepakt heeft. Hoe is ze verder gegaan op haar levenspad wat nog in alle uitgestrektheid voor haar lag? Waar begin je en hoe overleef je die vreselijke diepe pijn die rouw heet.