

2016	Berg, Marinus van den, en Daan Westerink	Noem mijn naam, Leven met de dood van een kind.	Rouw	Verlies kind	Dit boek biedt teksten ter ondersteuning. Het zijn troostende woorden, bijeengebracht door de bekendste rouw-begeleiders van Nederland. + Voor ouders die hun kind missen en helende woorden zoeken.
	Berg, Marinus van den	Je kind verliezen	Rouw	Verlies kind	Je kind verliezen- dat is onvoorstelbaar voor een buitenstaander. Ouders die zo'n verlies lijden, voelen zich dan ook vaak onbegrepen door de 'buitenwereld'. In dit boek probeert Marinus van den Berg gids te zijn tussen die twee werelden: de binnen- en de buitenwereld.
	Pauw, Guido de	Een kind sterft		Verlies kind	Op weg met rouwende ouders heeft het over troost en helen van wonden, over uitspreken van verdriet in plaats van het te ontlopen, over antwoorden op fundamentele vragen als: waarom moeten mensen lijden? en hoe zit het met Gods ogenschijnlijke onverschilligheid? Een bijzonder boek voor rouwende ouders en hun naasten. Om orde te scheppen in verwarde en onherkenbare gevoelens, om richtingaanwijzers te vinden ook voor momenten waar oeverloos verdriet dreigt te ontsporen.
	Roemersma	Het verlies van mijn dochter	Rouw	Verlies dochter	Dit is een autobiografisch verhaal van een moeder. Haar dochter overleed overwachts aan een longembolie.
2018	Rijneveld, Marieke Lucas	De avond is ongemak	Roman	Verlies broer	Prachtig geschreven, en de moeite van het lezen zeker waard, vooral wat betreft de impact die het verlies van een broer op de overblijvende gezinsleden kan hebben. Maar somber, dat ook!
2008	Thomése	Schaduwkind	Roman	Verlies kind	Schaduwkind is het adembenemende relaas van dit zoeken naar woorden. Om te lezen en herlezen.
	Wolzak, Ide	En huilen doe je maar in de pauze		Verlies kind	Hij schrijft in een directe, op eigen en andermans ervaringen gebaseerde verhalen